

## BEUNINGEN



Periode 15-6-2024 t/m 5-7-2024.

Jaargang 41. Nr.8.

**Vieringen en intenties 15 juni t/m 21 juni 2024.**

**Zaterdag 15 juni 19.30 uur:**

Eucharistieviering.  
Voorganger pastor Munsterhuis.  
Yvette Berning, Jan Hoonberg.  
Muzikale omljsting.  
Collectant: B.Groener.

Intentie: vader en moeder Oortman, ouders Steunebrink v/d Ham,  
Jan en Marietje Zanderink.

**Vieringen en intenties 22 juni t/m 28 juni 2024.**

**Zondag 23 juni 09.00 uur:**

Communieviering.  
Collectant: A. Sanderink.

**Jaargebed:** Herman Rikkink

Intentie: Sientje Rikkink-Grote Punt en Bennie, Truus Grote Punt.

**Vieringen en intenties 29 juni t/m 5 juli 2024..**

**Zaterdag 29 juni 19.30 uur:**

Communieviering.  
Collectant: C. Loman.

Intenties ouders Heerink- Nieuwhuis, Ans en Harry Booijink- Zwijnenberg.

## **Pastorpraat juni 2024**

Op 2 juni ontvingen in onze parochie de laatste groepen jongens en meisjes het sacrament van de eucharistie of het Vormsel. Ook worden er kinderen gedoopt. Het is een heel speciale zondag want het is Sacramentsdag. Sacramentsdag heeft voor mij persoonlijk nog een bijzondere betekenis. In 'ons' dorp, waar ik vandaan kom, bestaat nog steeds een Heilig Bloedprocessie, de Boxmeerse Vaart genoemd. Al vanaf de vijftiende eeuw trekt veertien dagen na Pinksteren 'de Vaart' door de feestelijk versierde straten van Boxmeer. Ieder jaar zijn duizenden mensen getuige van een prachtig schouwspel, waaraan honderden schoolgaande kinderen uit Boxmeer en de omliggende dorpen meedoen. Samen met gilden en muziekgezelschappen en een groot aantal vrijwilligers maken zij 'de Vaart' tot een heel bijzondere en feestelijke dag van vieren, bidden, zingen en ontmoeten. Het is niet zo dat iedereen die eraan meedoet gelovig is, er zijn ook mensen die het een mooie gelegenheid vinden elkaar te ontmoeten. Of om gewoon een cultureel evenement bij te wonen. De traditie is niet helemaal zoals vroeger gebleven, maar heeft ook nieuwe hedendaagse elementen gekregen. Maar het belangrijkste is gebleven, de aanbidding en het gebed vormen de kern. (boxmeersevaart.nl )

Een processie is letterlijk zichtbaar maken wat wij zijn, Gods Volk onderweg. In onze reis door het leven wordt het onder andere zichtbaar gemaakt als kinderen gedoopt worden, mee mogen gaan naar het altaar, en bij het heilig vormsel de keuze van hun ouders bevestigen. In hun reis door het leven zullen zij op hun eigen wijze deel uitmaken van dat Gods Volk onderweg en onze gemeenschap. Mogen wij ook zo met hen mee optrekken, in vreugde en in de gebrokenheid van het leven en- wie weet - vinden we met elkaar en anderen heel nieuwe wegen om te gaan.

Pastor Ingrid Schraven

## **Wij gedenken Gerrit Smellink.**

Gerrit werd geboren op 4 januari 1949 aan de Denekamperstraat in Beuningen. Hier groeide hij samen op met zijn zus Pauli en broer Harry. Na de lagere school volgde hij de MULO in Denekamp. Hij koos de administratieve richting en kwam te werken bij een handelsdrukkerij in Enschede. Na een paar jaar moest hij in dienst. Zijn dienstplicht heeft hij vervuld bij de Koninklijke Luchtmacht, 21 maanden heeft hij het vaderland gediend. De langste periode in Duitsland als onderofficier. Vlak voor hij afzwaaide is hij naar Kreta geweest, graag had hij daar nog een keer naar toe gewild maar helaas heeft hij daarvoor de tijd niet gekregen. Vanaf 1989 kwam hij te werken bij Eshuis accountants en adviseurs, hier heeft hij 40 jaar gewerkt. Gerrit was een fanatiek kloatscheeter bij KV Beuningen. Hij is 26 jaar voorzitter geweest van KV Beuningen en daarvoor onderscheiden met een zilverenbondspeld en benoemd tot erelid van de vereniging. Ook was hij voorzitter van CV De Nachtuulkes in Denekamp en in Beuningen praatte hij het carnaval op geheel eigen wijze aan elkaar. Ook heeft hij veel voor onze geloofsgemeenschap betekend, hij is jarenlang penningmeester en collectant geweest en maakte het collectantenrooster.

In 1979 leerde hij Lide Engelbertink uit Rossum kennen, hij was toen samen met zijn ouders een huis aan het bouwen. Samen met Lide hebben ze het huis naar eigen smaak ingericht. Op 18 juni 1982 zijn ze getrouwd en hier werden hun 3 kinderen Gerben, Nathalie en Thijmen geboren. Er kwam in 1989 slecht nieuws, Lide was ernstig ziek, maar na een goede behandeling werd ze genezen verklaard. Met zoon Thijmen die in 1991 werd geboren was hun gezin compleet. Dat geluk mocht echter maar een paar jaar duren want Lide werd opnieuw ziek, de kanker was terug. Gerrit moest met intens verdriet in 1996 afscheid nemen van zijn grote liefde en de kinderen van hun lieve moeder. Hoe verder, gelukkig kreeg hij hulp van familie, burens en vrienden. Hij klaagde nooit en zorgde vol overgave en veel liefde voor zijn kinderen. Wat was hij trots toen zijn kinderen trouwden en allemaal een eigen plekje hadden. Hij werd de trotse opa van kleinkinderen. Dit maakte hem blij en hij paste graag op. In 2018 moest hij vanwege een knieblesure stoppen met klootschieten maar gelukkig vond hij een nieuwe hobby zoals sudoku puzzels, Andre Rieu luisteren en voetbal en

wielerwedstrijden kijken op tv. Hij genoot ook van familie-uitjes, vakantie in Duitsland, Oostenrijk en Italië.

In 2020 werd het idee geopperd om samen met zijn zoon een nieuwe woning te bouwen op dezelfde plek waar Gerrit zijn hele leven gewoond had, wat was hij blij en trots dat Gerben en Sharon met hun kinderen naast hem kwamen wonen. Helaas heeft hij hier niet lang van mogen genieten, Gerrit werd ernstig ziek. Langzaam moest hij telkens wat inleveren en na voorzien te zijn van de ziekenzegening is hij op 10 mei rustig ingeslapen. Op 17 mei hebben velen afscheid van hem genomen in onze kerk. De familie heeft hem op 18 mei begeleid naar het crematorium in Oldenzaal. Gerrit rust in vrede.

Wij wensen de familie veel sterkte.

Werkgroep Avondwake.

### **Bedevaart naar Kevelaer 2024**

Ook dit jaar organiseert de Oost Twentse Processie weer een bedevaart naar Kevelaer en wel op 23 en 24 augustus.

De intentie is: GA MET ONS MEE.

Dit jaar gaat het Dames en Heren Koor van Denekamp mee, en de muziekvereniging van Weerselo.

U kunt zich opgeven voor een eendaagse of een tweedaagse busreis.

Verder gaat er een groep fietsers en ook een groep wandelaars (terugreis per bus).

U kunt de details ook lezen in publicatie Dinkellandvisie.

Voor informatie en aanmelding contact met de plaatselijke broedermeester..

Graag voor 12 augustus aanmelden.

Denekamp: Moniek Nijland tel nr: 0646220748

De Lutte/Beuningen: Ria Vloothuis tel nr: 0622044822

De Lutte 1daagse: Ans v. Langen tel

nr: 0620477333

## **Wij gedenken Harrie Brookhuis.**

Hij werd geboren op 31 oktober 1949 en overleed op 75-jarige leeftijd op 23 mei 2024. Harrie groeide op in een groot gezin aan de Oldenzaalsestraat in Beuningen. Hij was het 13<sup>e</sup> kind en de jongste zoon in een rij van 16 kinderen. Samen met zijn broers en zussen, ging hij eerst naar de kleuterschool en later naar de lagere school in Beuningen.

Daarna bezocht hij de Ambachtsschool in Oldenzaal. Hij koos voor de opleiding van schilder. Toen zijn leraar Velner een eigen schildersbedrijf begon, was Harrie zijn eerste werknemer. Hij groeide uit tot een echte vakman. Hij heeft het vak van schilder tot zijn pre-pensioen uitgeoefend.

Het gezin Brookhuis ging elke zondagmorgen naar de Hoogmis in Beuningen. Na de mis gingen de vrouwen naar huis en de mannen naar het café van “Essen An” op de Tolbult. Hier kreeg hij zijn eerste pilsjes.

Voetbal werd zijn grote hobby. Op jonge leeftijd ging hij voetballen bij VVD, het latere SV De Lutte. Daar heeft hij tot zijn 20<sup>e</sup> in diverse elftallen gevoetbald. Daarna werd hij leider van verschillende teams, eerst bij de junioren, later ook bij de senioren. Hij was enorm trots als ZIJN elftal kampioen werd. Dat werd dan uiteraard uitbundig gevierd. Een andere hobby van hem was zijn moestuin. In zijn kasje werd volop gezaaid en gepoot. De hele familie profiteerde hiervan mee. Harrie was ook heel zorgzaam tegenover zijn moeder. Toen ze ouder werd, bracht hij haar 's morgens koffie met beschuit op bed. Hij trok er vaak met haar op uit. De autoritjes met zijn moeder naar de broers en zussen vonden ze beiden prachtig. Vooral de ritjes in zijn Volvo, want dat was zijn trotse bezit.

Ook was er het nodige verdriet. Het overlijden van naaste familieleden heeft hem ongetwijfeld veel verdriet gedaan, al liet hij dat niet altijd merken.

In 2016 werd hij getroffen door een herseninfarct. Na een langdurige behandeling bij revalidatiecentrum Het Roessingh in Enschede, kon hij weer naar huis. Na een val in 2019 ging zijn gezondheid achteruit. Ziektes en ongemak bleven hem niet bespaard. De thuiszorg werd ingeschakeld, wat hij maar moeilijk kon aanvaarden. Door de goede zorgen van zijn familie, vooral van zus Els en zwager Toon, kon hij tot het einde in zijn ouderlijk huis blijven wonen. Op donderdag 23 mei is Harrie in de vroege morgen rustig ingeslapen. In het uitvaartcentrum Vale in Oldenzaal hebben velen afscheid van hem genomen. Na de afscheidsviering op 30 mei in onze kerk is hij door familie begeleid naar zijn laatste rustplaats op het parochiële kerkhof.

Hij is nu weer samen met zijn ouders en broer Hennie.

Harrie rust in vrede,

Wij wensen de fam. Brookhuis sterkte voor de komende tijd.

Werkgroep Avondwake.



## **Uitnodiging vrijwilligersfeest**

Beste vrijwilligers,

De afgelopen jaren is er weer veel werk -in en om de kerk- verzet door een grote groep vrijwilligers.

Dankzij de inzet van jullie is het mogelijk onze geloofsgemeenschap draaiende te houden. Wij zijn trots op onze vrijwilligers en als dank is er ook dit jaar weer een vrijwilligersfeest.

Dit zal plaatsvinden op vrijdag 5 juli.

Wij hopen dat vele vrijwilligers en hun partners op die avond aanwezig zullen zijn, om er samen een gezellige avond van te maken.

De avond begint om 18.30 uur bij het parochiecentrum.

Graag een goed humeur en een fiets meebrengen.

Mocht je niet mee kunnen fietsen, maar wel daarna met ons mee willen vieren, bel dan even naar onderstaand tel.nr., dan geven we de eindbestemming door.



Graag tot 5 juli.

Groet,  
Locatieraad en Pastoraatsgroep

Graag willen we weten hoeveel personen aan deze avond deelnemen.  
Daarom vragen we jullie je op te geven bij Trudy oude Nijeweme.  
Bij voorkeur per mail of app. Graag vóór 28 juni.

Mail: [jfmoudenijeweme@hetnet.nl](mailto:jfmoudenijeweme@hetnet.nl)

Tel.nr. 06-18511126



## Pastores Lumen Christi CONTACTGEGEVENS PAROCHIE OLV VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND BEUNINGEN

Adres: Beuningerstraat 75, 7588 RG Beuningen

E-mail: [beuningen@lumenchristi.nl](mailto:beuningen@lumenchristi.nl)

Tel.: 0541 - 35 13 39

Bank: NL 47 RABO 011 07 01 429

### **Parochiesecretariaat:**

Openingstijden: elke dinsdag van 09.00 – 10.00 uur

**Intenties** kunnen ook telefonisch (tel.: 0541 –35 13 39) of via het mailadres [beuningen@lumenchristi.nl](mailto:beuningen@lumenchristi.nl) worden doorgegeven. Maar u bent uiteraard ook van harte welkom op de dinsdagochtend tussen 09.00 en 10.00 uur. De koffie staat klaar!

Informatie over kerkelijk huwelijk, dopen, vormsel, kerkwerk, ziekenbezoek pastores, ziekenzalving en ziekenzegening kunt u vinden op de website van Lumen Christi:

[www.lumenchristi.nl](http://www.lumenchristi.nl) of door te bellen met het secretariaat van Lumen Christi

via 0541 –35 35 51 dinsdag t/m vrijdag van 09.30 uur tot 11.30 uur.

Bij overlijden graag zelf contact opnemen met uw uitvaartondernemer. De uitvaartondernemer neemt dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator.

### **Contactgegevens pastoraal team Lumen Christi:**

Th.H.P. Munsterhuis, pastoor

Tel.: 06 53 16 35 63

E-mail: [t.munsterhuis@lumenchristi.nl](mailto:t.munsterhuis@lumenchristi.nl)

I.A.P. Schraven, pastoraal werker

Tel.: 06 22 92 46 57

E-mail: [i.schraven@lumenchristi.nl](mailto:i.schraven@lumenchristi.nl)

J.B.P. Kerhof Jonkman, diaken

Tel.: 06 57 64 52 45

E-mail: [j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl](mailto:j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl)

J.M. van den Bosch, pastoraal werker

Tel.: 06 13 64 67 17

E-mail: [j.vandenbosch@lumenchristi.nl](mailto:j.vandenbosch@lumenchristi.nl)

### **Pastorale bereikbaarheid:**

De pastores zijn, vrije dagen en vakanties uitgezonderd, dagelijks telefonisch bereikbaar tot 20.00 uur. **VOOR DRINGENDE PASTORALE HULP KUNT U BELLEN MET HET NR: 06 57 94 09 01. DIT NUMMER IS NIET BESTEMD VOOR HET MELDEN VAN UITVAARTEN.**

**Locatieraad:**

Liesbeth ten Dam, voorzitter

Tel.: 0541 – 35 47 19

E-mail: [ltendam@hetnet.nl](mailto:ltendam@hetnet.nl)

Jan Oude Nijeweme, penningmeester

Tel.: 0541 – 35 35 68

E-mail: [jfmoudenijeweme@hetnet.nl](mailto:jfmoudenijeweme@hetnet.nl)

Wim Hobbelink, lid

Tel.: 0541 – 35 25 33

E-mail: [whobbelink@hetnet.nl](mailto:whobbelink@hetnet.nl)

Manon Thijs, secretaris

**Parochiële Caritas Instelling**

Oost Nederland PCI Helpt

Telefoon 06-22 68 98 67

website: [www.caritaslumenchristi.nl](http://www.caritaslumenchristi.nl) Email:

of: [voorzitter@caritaslumenchristi.nl](mailto:voorzitter@caritaslumenchristi.nl)

Bij overlijden graag contact opnemen met :

Uw uitvaartondernemer. Zij nemen dan contact op met de dienstdoende uitvaart.

Opening parochiesecretariaat : **dinsdagmorgen** 09.00-10.00 uur.

Adres : Beuningerstraat 75, tel. :35 13 39

Bank : NL 47 RABO 011 07 01 429

Kopij inleveren voor 6 juni 2024

Email : [beuningen@lumenchristi.nl](mailto:beuningen@lumenchristi.nl)

Redactieadres :Trudy Oude Nijeweme, tel.0541-353568,

Marja Beld, tel. 0620528901.



















