

KERKELIJK NIEUWS

PAROCHIE LUMEN CHRISTI

LOCATIE DE LUTTE



Zondag 16 juni

9.00 uur : Communieviering m.m.v. herenkoor

Voorganger : pastor I. Schraven

Lector : dhr. J. Westerik

Woensdag 19 juni :

19.00 uur : Communieviering met par. voorganger

Zondag 23 juni

9.00 uur : Themaviering m.m.v. Plechelmuskoor

voorganger : pastor I. Schraven

Lectrice : mevr. B. Alberink en mevr. T. Hesselink

Woensdag 26 juni :

19.00 uur : Communieviering met voorganger pastor I. Schraven

Zondag 30 juni

09.00 uur : Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor

Voorganger : pastor J. Kerkhof Jonkman

Lectrice : mevr. G. Maseland

Woensdag 3 juli :

19.00 uur : Eucharistieviering met voorganger pastoor T. Munsterhuis

Overleden:

Karin Hartog. Op de leeftijd van 57 jaar.

INTENTIES:

Zondag 16 juni:

Ouders Grote Punt-Nijhuis, Gerhard Koertshuis, Ouders Olde Nordkamp-Welhuis, Frans Zwijnenberg, Ouders Pots-Droste, Ouders Schiphorst-Grashof, Ria Grundel-Schiphorst, Annie Niehof-Nolten, Hendrik Kristen, Johan Reinink, Willy Punt, Ouders Volker-Ter Linde, Henny Schopman, Herman Pünt, Bernard Hampsink, Jan Kuipers, Jan en Truus Heijdens-Rolink, Annie Oude Nijeweme-Zwijnenberg, Ouders Withag-Bosch, Annie Westerik-Beernink, Karin Hartog.

Jaargedachtenis:

Antonius Breukers, Tonnie Oosterbroek.

Zondag 23 juni:

Martijn Olde Riekerink, Ria Bekke-Leferink, Ouders Dierselhuis-Bosch, Annie Oude Nijeweme-Zwijnenberg, Annie Westerik-Beernink, Karin Hartog.

Jaargedachtenis:

Lies Olde Hanter-Lansink, Ouders Withag-Punt en zoon Jos, Hennie Wigger

Zondag 30 juni:

Annie Oude Nijeweme-Zwijnenberg, Karin Hartog.

Jaargedachtenis:

Hennie Poorthuis, Hennie Oude Egbrink, Ouders Blockhuis-olde Hendrikman en Els, Carla van Leijjenhorst-Brookhuis.

PASTORPRAAT:

Op 2 juni ontvangen in onze parochie de laatste groepen jongens en meisjes het sacrament van de eucharistie of het Vormsel. Ook worden er kinderen gedoopt. Het is een heel speciale zondag want het is Sacramentsdag.

Sacramentsdag heeft voor mij persoonlijk nog een bijzondere betekenis. In 'ons' dorp, waar ik vandaan kom, bestaat nog steeds een Heilig Bloedprocessie, de Boxmeerse Vaart genoemd. Al vanaf de vijftiende eeuw trekt veertien dagen na Pinksteren 'de Vaart' door de feestelijk versierde straten van Boxmeer. Ieder jaar zijn duizenden mensen getuige van een prachtig schouwspel, waaraan honderden

schoolgaande kinderen uit Boxmeer en de omliggende dorpen meedoen. Samen met gilden en muziekgezelschappen en een groot aantal vrijwilligers maken zij 'de Vaart' tot een heel bijzondere en feestelijke dag van vieren, bidden, zingen en ontmoeten.

Het is niet zo dat iedereen die eraan meedoet gelovig is, er zijn ook mensen die het een mooie gelegenheid vinden elkaar te ontmoeten. Of om gewoon een cultureel evenement bij te wonen.

De traditie is niet helemaal zoals vroeger gebleven, maar heeft ook nieuwe hedendaagse elementen gekregen. Maar het belangrijkste is gebleven, de aanbidding en het gebed vormen de kern. (boxmeersevaart.nl)

Een processie is letterlijk zichtbaar maken wat wij zijn, Gods Volk onderweg. In onze reis door het leven wordt het onder andere zichtbaar gemaakt als kinderen gedoopt worden, mee mogen gaan naar het altaar, en bij het heilig vormsel de keuze van hun ouders bevestigen. In hun reis door het leven zullen zij op hun eigen wijze deel uitmaken van dat Gods Volk onderweg en onze gemeenschap. Mogen wij ook zo met hen mee optrekken, in vreugde en in de gebrokenheid van het leven en- wie weet - vinden we met elkaar en anderen heel nieuwe wegen om te gaan.

Pastor Ingrid Schraven

Uitnodiging feestelijke viering

Zondagochtend **23 juni om 9.00 uur** is er ter gelegenheid van de opening van het vernieuwde dorpshart, een feestelijke viering in de St. Plechelmuskerk.



Het thema is (re)creatie Er zal dan ook aandacht geschonken worden aan de nieuwe creaties zoals het centrum, het hemelwater stelsel in het Kerkebos en aan de notenboom die zaterdagmiddag 22 juni gepoot zal worden door de Kinderkerk. Pastor Ingrid Schraven gaat voor samen met Bernadette Alberink en Thea Hesselink. Het Plechelmuskoor verzorgt de zang.

Na afloop ontmoeten we elkaar onder het genot van koffie met krentenwegge. We nodigen iedereen uit voor deze feestelijke viering.

Graag tot ziens op zondag 23 juni

Laudato Si boom De Lutte .

Uitnodiging boomplanting |

We worden opgeroepen zuinig zijn met onze schepping daarom heeft Paus Franciscus wereldwijd een oproep gedaan om daar aan mee te werken.

Deze oproep heeft zelfs de geloofsgemeenschap De Lutte bereikt! De Kinderkerk heeft het initiatief genomen om in het kader van duurzame vernieuwing en herinrichting van ons dorpsplein, in overleg te gaan met de gemeente Losser om het plaatsen van een vruchtboom voor de kerk op te nemen in het plan.

Daaraan is volledige medewerking verleend en is er een walnotenboom geplant: een gedenkteken dat symbool staat voor het samen delen van alles wat de aarde ons biedt en het zorgdragen dat de vruchten beschikbaar blijven voor toekomstige generaties.

De onthulling van de boom is opgenomen in de officiële feestelijke ingebruikneming van het dorpsplein op 22 juni.

Daarom nodigen we iedereen van harte uit om hierbij aanwezig te zijn want om een bekend Bijbels gezegde te gebruiken: "wie zaait zal oogsten"!

Bedevaart naar Kevelaar 2024

Ook dit jaar organiseert de Oost Twentse Processie weer een bedevaart naar Kevelaar en wel op 23 en 24 augustus. De intentie is: GA MET ONS MEE.

Dit jaar gaat het dames- en heren koor van Denekamp mee, en de muziekvereniging van Weerselo. U kunt zich opgeven voor een ééndaagse- of een tweedaagse busreis. Verder gaat er een groep fietsers en ook een groep wandelaars (terugreis per bus). U kunt de details ook lezen in publicatie Dinkellandvisie. Voor informatie en aanmelding contact met de plaatselijke broedermeester. Graag voor 12 augustus aanmelden.

Denekamp: Moniek Nijland tel nr: 0646220748

De Lutte/Beuningen: Ria Vloothuis tel nr: 0622044822

De Lutte ééndaagse: Ans v. Langen tel nr: 0620477333

Gaat u ook met ons mee op de speciale 5-daagse najaars bedevaart naar Banneux

30 augustus t/m 3 september 2024

We gaan dit najaar vanuit het bisdom Utrecht weer naar Banneux. Dit keer samen met gasten en vrijwilligers uit het bisdom S'Hertogenbosch.

Het Thema dit jaar is : Onder Maria's mantel.

Banneux is de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. In 2024 is het 75 jaar geleden dat de Kerk de Mariaverschijningen in Banneux officieel heeft erkend. De kerkelijke erkenning vormt de bevestiging van wat er tussen 15 januari en 2 maart 1933 is gebeurd. Maria verscheen in 1933 aan Mariette Beco. Er zal in dat weekend een feestelijke herdenking zijn, met op beide dagen een internationale viering die voorgedaan zal worden door verschillende bisschoppen waaronder een Nederlandse. Ook zal er op zaterdagavond een extra feestelijke lichtprocessie zijn. En u kunt daar als gast bij aanwezig zijn door mee te gaan met ons op die 5

daagse bedevaart. Het een kan niet zonder het ander. De gasten die graag naar Banneux willen om daar te genieten van alles wat de bedevaart te bieden heeft aan zorg, aandacht en devotie en de vrijwilligers die graag voor alle gasten klaar staan om ze te helpen/ondersteunen bij wat de gast ook maar nodig heeft om zo optimaal mogelijk van de bedevaart te genieten.

We hebben in Banneux voldoende rolstoelen en rollators. We hebben vele vieriingen die allemaal rolstoel toegankelijk zijn. Voor de Maria vereerders onder u is dit bijna een must om te gaan En dit alles voor een prijs van € 390,= alles inbegrepen. Voor een

1 persoons kamer is er een toeslag van € 50,- (dus € 440,-)

U kunt verdere inlichtingen krijgen of zich opgeven (voor 15 juli) bij:

Propagandist : Ans Olde Theussink 06 27408273

Tridium coördinator : Bert Elferink 06 23770341

Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie.

Gaat u ook met ons mee op bedevaart naar Banneux ?

Ook dit najaar gaan we vanuit Twente en Salland weer naar Banneux voor een 2-daagse bedevaart. Dit jaar is die op zaterdag 24 en zondag 25 Augustus 2024 Banneux, de bedevaartplaats in de Belgische Ardennen. Het is de plaats waar Maria in 1933 is verschenen aan Mariette Beco.

Opstapplaatsen De Lutte en Nijverdal. Alles wordt verder voor u geregeld.

We hebben dit jaar een ander programma. Eventueel komen we bij u thuis voor verdere informatie

Voor deze 2 daagse bedevaart bedragen de kosten:

met 2 personen op 1 kamer: € 175,00 p.p. Alleen op een kamer kost € 190,-.

Op zaterdag een lunch in het mooie plaatsje Thorn. Waarna we tegen 14.30 uur in Banneux arriveren. Daar zullen we gelijk een bezoek brengen aan de bron en aansluitend het lof met ziekenzegening. We dineren en overnachten in een kasteeltje (Chaityfontaine) tegenover de heiligdommen. Na het diner is er een eucharistieviering met aansluitend een lichtprocessie. De zondagmorgen is er na het ontbijt een internationale Eucharistieviering. Rond 12.00 uur een lunch in het kasteeltje. Na de lunch gelegenheid om winkeltjes te bezoeken of een wandeling te maken. Om 15.00 uur is er een lof met de ziekenzegening. Direct aansluitend gaan we weer met de bus naar Thorn voor een diner en vervolgens weer naar huis. Alle maaltijden zijn bij de prijs inbegrepen. (drankjes voor eigen rekening) opgeven uiterlijk 1 augustus.

Contactpersoon uit de regio voor deze bedevaart is:
Ans Olde Theussink Tel. 06 274 08 273

Tel: 0541-55 12 03, Email: delutte@lumenchristi.nl

Openingstijden; Woensdagmorgen van 10.00 – 10.30 uur
 Woensdagavond van 18.00 – 19.00 uur
 Vrijdagmorgen van 10.00 - 10.30 uur

Voor informatie: dopen, kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores,
ziekenzalving-ziekenzegening is informatie te vinden op www.Lumenchristi.nl of
tel. 0541-35 35 51 (maandag t/m vrijdag 9.00 – 11.30 uur)

Voor telefoonnummers en email adressen leden Pastoresteam
www.lumenchristi.nl.

Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren

Th.H.P. Munsterhuis pastoor tel.: 06-53 16 35 63

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken tel.: 06-57 64 52 45

I.A.P. Schraven pastoraal werkster tel: 06-22 92 46 57

J.M. van den Bosch, pastoraal werkster tel: 06-13 64 67 17

Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06-12925413

(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur)

Bankrekening Kerkbijdrage NL48RABO 0130391441