

Overleden:

Paula Berning-Seijger, Appelvinkstraat 18, op de leeftijd van 75 jaar

INTENTIES:**Zondag 7 juli:**

Overleden fam. Koop en Beernink, ouders Grote Punt-Nijhuis, Marietje Punt, Ouders Sanderink-Butmeyer, Bennie Behrens, Willy Punt, Johan en Sientje oude Egbrink-Beernink, Annie Oude Nijeweme-Zwijnenberg, Annie Rolink, Frans Koertshuis en overl. fam. Truus Elderink-Meijer, Paula Berning-Seijger, overleden leden Plechelmus-harmonie, uit dankbaarheid bij 50 jarig huwelijk.

Jaargedachtenis:

Ouders Meijer-Notkamp en Henk Meijer, Ouders/grootouders Wonniger-Koertshuis, Geertruida Wonniger.

Zondag 14 juli:

Gerhard Koertshuis, Henny en Diny Nordkamp-Schasfoort, Jan en Truus Heijdens-Rolink, Annie Oude Nijeweme-Zwijnenberg, Paula Berning-Seijger.

Jaargedachtenis:

ouders Nijhuis-Aveskamp met Joke en Jos, Ouders Schrader-Bonnes, Ouders Olde Riekerink-Roufs, Jozef Volker, Ouders Rolink-Pikkemaat.

Zondag 21 juli:

Frans Zwijnenberg, Annie Oude Nijeweme-Zwijnenberg, Echtbaar Welhuis-Westerik, Paula Berning-Seijger.

Jaargedachtenis:

Gerhard grote Beverborg, Gerda Olde Rikkert-Oosterbroek, Gerhard Koertshuis,

Annette Olde Hendrikman-Wigger, Tonny Nijhuis.

PASTORPRAAT:

Waar denk je als eerste aan als je aan oorlog denkt? Ieder die naar de lezing is gekomen heeft er wel een gedachte bij: "Aan al die mensen die op de vlucht zijn", "aan macht en aan op macht beluste mensen", "aan angst", "aan mensen die lijden, aan honger, aan gewonden", aan kapotte huizen en steden", "aan ellende". Degene die deze avond de lezing houdt denkt bij oorlog aan de vraag die een meisje van zes stelt aan haar vader: "Papa, wat is oorlog?", waarop papa in de film "We were soldiers" antwoordt: "Iets wat niet moet gebeuren, maar toch gebeurt." En daarom bestaat er zoiets als "humanitair oorlogsrecht". Kan dat dan, "humanitair oorlogsrecht", is dat geen tegenspraak in zichzelf: kan oorlog samen gaan met menselijkheid en recht? Ja toch; er zijn rechten, die ook in gewapende conflicten gelden: rechten die betrekking hebben op de behandeling en de bescherming van mensen en op de methoden van oorlogsvoering. Daarover gaat de lezing. Het is een informatieve en boeiende lezing en – helaas – zeer actueel. Behalve interessante informatie confronteert de lezing ons ook met onszelf, althans zo heb ik dat ervaren. Hoe zou ik handelen in een ernstige conflict situatie? Blijf ik de ander die mij veel leed bezorgt, mijn "vijand", ondanks alles zien als mens.....

Hoe handel ik in minder ernstige, eerder voorkomende, conflictsituaties? Er schiet mij een uitspraak van Jezus door het hoofd: "Heb je vijanden lief", (Matteüs 5, 44). Ook mijn vijand is een mens, een kind van God. Maar het valt niet altijd mee om zo over jouw "vijand" te denken, zeker niet wanneer hij (of zij) je diep vernederd of ernstig verwond heeft. Zo confronteert deze avond over het humanitaire oorlogsrecht mij met mijn handelen in alledaagse conflictsituaties, dat weliswaar de wereldvrede niet bedreigt, maar dat er wel een afspiegeling van is. De vraag is of en hoe ik er in het groot en eerder nog in het klein, aan kan bijdragen dat "iets wat niet moet gebeuren" niet gebeurt.

Met dank aan Robert Harperink die op 22 mei in Ootmarsum de lezing over humanitair oorlogsrecht heeft gehouden.

José van den Bosch PW

Eerste Heilige Communie en overhandiging aan Voedselbank Losser

18 jongens en meisjes uit groep 4 in De Lutte hebben op zondag 2 juni jl. de Eerste Heilige Communie ontvangen in de Plechelmuskerk. De viering werd voorge-



gaan door Pastoor Munsterhuis. In een tijdsbestek van zo'n 5 maanden hebben de kinderen zich voorbereid op deze feestelijke dag en kozen zij een goed doel om zich voor in te zetten. Er is i.s.m. Spar Schreur een inzamelactie gehouden van houdbare producten. De Voedselbank ver-

telde tijdens de viering in het kort over hun doelstellingen. Verschillende onderwerpen die in aanloop naar de Eerste Heilige Communie werden behandeld (bv. samen aan tafel, iedereen hoort erbij, samen delen), sloten daar goed aan bij aan. Op 10 juni konden de communicantjes maar liefst 17 kratten boodschappen én een cheque van € 342,- aan Voedselbank Losser overhandigen.

Met de terugkomviering op 5 juli aanstaande wordt een bijzondere periode voor de kinderen afgesloten.

Plechelmusfeest

Zondag 7 juli a.s. vieren we het jaarlijks Plechelmusfeest.

De viering begint om 10.00 uur in de Kerk. Het is een feestelijke viering met medewerking van: de St Plechelmus harmonie, het Plechelmuskoor, diaken Tom van Vilsteren en vele vrijwilligers van de kerk.

We besluiten de viering met een korte processie door het kerkebos.

Na afloop is er koffie en thee.

St Plechelmus de patroonheilige van onze kerk en ook van de harmonie in De Lutte. In de kerk naast het altaar op het priesterkoor staat een beeld van Plechelmus. Ook staat in een van de gebrandschilderde ramen een beeltenis van Plechelmus.

Graag tot ziens op zondag 7 juli om 10.00 uur in onze kerk.

Uitnodiging Familieviering thema Verwondering

Wij nodigen u allen – groot en klein, jong en oud (er) - van harte uit voor de familieviering op zondag 7 juli 2024 om 10.30 uur in de H Nicolaaskerk in Denekamp.

Het is een viering voor de hele parochie, waarin het kinderkoor van de H. Nicolaaskerk zal zingen. De kinderen die onlangs hun eerste heilige communie hebben gedaan worden in het bijzonder voor deze viering uitgenodigd.

Na de viering ontmoeten we elkaar bij een kop koffie of thee en een glas ranja.

U bent van harte welkom.

Pastoresteam Lumen Christi

Lourdesreis 26 september t/m 1 oktober 2024

Ook dit jaar gaan wij vanuit onze parochie naar Lourdes van donderdag 26 september tot en met dinsdag 1 oktober 2024.

Lourdes is een stadje aan de voet van de Pyreneeën in Zuid-Frankrijk. In 1858 is Maria hier achttien keer in een grot verschenen aan het meisje Bernadette Soubirous. Sindsdien is Lourdes uitgegroeid tot de belangrijkste Mariabedevaartplaats ter wereld. Elk jaar gaan miljoenen mensen naar Lourdes om steun te zoeken bij Maria, om een kaarsje op te steken en om even stil te zijn bij de grot van de verschijningen.

Onze vliegreis naar Lourdes wordt verzorgd door het Huis voor de Pelgrim uit Maastricht.

Vanuit onze parochie vertrekken wij naar vliegveld Weeze Airport in Duitsland en vervolgens gaan wij met het vliegtuig naar de Luchthaven Tarbes-Lourdes-Pyrénées.

Vandaar uit worden wij met een bus naar ons hotel in Lourdes gebracht.

Prijs voor deze 6-daagse vliegreis: 3* hotel € 1.095,00 (toeslag 1-persoonskamer € 175,00). Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Voor deelname aan deze Lourdesreis kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat in Denekamp (tel: 0541-353551) of met Elly Damhuis (tel: 0541-229852).

Beperkte openingstijden Parochiesecretariaat De Lutte zomer 2024.

Tijdens de maanden juli en augustus zal het parochiesecretariaat alleen geopend zijn op woensdagavond.

Woensdagavond 3, 10, 17, 24 en 31 juli en woensdag 7, 14, 21, 28 augustus

van 18.00 tot 19.00 uur.

Om misintenties te bestellen kunt u ook gebruik maken van de brievenbus of van de mail delutte@lumenchristi.nl

Wel graag duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer vermelden en de naam voor wie de intentie bedoeld is. Opdat er geen fouten gemaakt worden. Betalen € 8,-- kan ook via een envelop in de brievenbus of via een factuur.

*Gerda Maseland-Nijhuis,
eindverantwoordelijke parochiesecretariaat locatie De Lutte.*

Tel: 0541-55 12 03, Email: delutte@lumenchristi.nl

Openingstijden;	Woensdagmorgen van	10.00 – 10.30 uur
	Woensdagavond van	18.00 – 19.00 uur
	Vrijdagmorgen van	10.00 - 10.30 uur

Voor informatie: dopen, kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores, ziekenzalving-ziekenzegening is informatie te vinden op www.Lumenchristi.nl of tel. 0541-35 35 51 (maandag t/m vrijdag 9.00 – 11.30 uur)

Voor telefoonnummers en email adressen leden Pastoresteam
www.lumenchristi.nl.

Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren

Th.H.P. Munsterhuis pastoor tel.: 06-53 16 35 63

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken tel.: 06-57 64 52 45

I.A.P. Schraven pastoraal werkster tel: 06-22 92 46 57

J.M. van den Bosch, pastoraal werkster tel: 06-13 64 67 17

Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06-12925413
(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur)

Bankrekening Kerkbijdrage NL48RABO 0130391441