

**KERKELIJK NIEUWS
PAROCHIE LUMEN CHRISTI
LOCATIE DE LUTTE**



Zaterdag 7 september:

16.00 uur : Zonnebloem, Erve Boerrigter m.m.v. Plechelmuskoor
Voorganger : pastoor T. Munsterhuis

Zondag 8 september:

09.00 uur : Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor
Voorganger : pastor J. Kerkhof Jonkman
Lectrice : mevr. G. Maseland

Woensdag 11 september:

19.00 uur : Communieviering: par. voorganger: mevr. T. Hesselink

Zondag 15 september:

09.00 uur : Communieviering m.m.v. herenkoor
Voorganger : mevr. A, van Langen
Lectrice : mevr. G. Morsink

Woensdag 18 september:

19.00 uur : Communieviering: par. voorganger: mevr. B. Alberink

Zondag 22 september:

09.00 uur : Eucharistieviering m.m.v. Plechelmuskoor
Voorganger : pastoor T. Munsterhuis
Lectrice : mevr. B. Alberink
Misdienaar : Michelle Steenbekke

Woensdag 25 september:

19.00 uur

: Eucharistieviering. Voorganger: pastoor T. Munsterhuis

INTENTIES:

Zondag 8 september: Ouders Dierselhuis-Bosch.

Jaargedachtenis:

Lies Koertshuis-Smellink, Betsie Koertshuis-Brookhuis, Herman Kristen, Hendrik Kristen, Ouders grote Beverborg-ter Brake, Ouders Wonniger-Rolink,

Mieke Velthof-Bonnes.

Zondag 15 september:

Gerhard Koertshuis, Anny Lentfert-Oosterbroek, Jan Kuipers, Jan en Truus

Heijdens-Rolink, Truus Elderink-Meijer, Annie Niehof-Nolten.

Jaargedachtenis:

Maria Steinmeijer-Brummer, Annie Rolink, Ouders Nolten-Harbert,

Ouders Olde Hendrikman-Veldscholten.

Zondag 22 september:

Theo en Dinie Heebing-Lentfert, Gerard Benneker, Toos Benneker,

Thijs en Thomas.

Jaargedachtenis:

Jan Olde Rikkert, Ouders Monnikhof-Ophuis.

PASTORPRAAT:

Hemel en Aarde

Je moest er vroeg voor opstaan, of lang voor opblijven om de vallende sterren te zien aan de hemel. Half augustus beweegt de aarde zich door de meteorenzwerm Perseïden en het is één van de natuurverschijnselen in het jaar waar we zeker van kunnen zijn. Helaas was het weer verder deze zomer niet zo betrouwbaar. Waar een teveel aan regen was, te veel aan zon of te veel aan wind hadden mens en dier er last van. De gevolgen van klimaatveranderingen gaan we steeds beter zien. Waar voor de één de oogst dreigt te mislukken is er voor een ander weer veel winst te halen.

Het is hoe dan ook meer dan ooit duidelijk geworden dat wij afhankelijk blijven van de wetten van de natuur. In wat we meemaken, in wat ons overkomt en in wat ons te wachten staat, de mens wikt en God beschikt.

Toch kunnen we zelf ook het een en ander doen. Als je naar die wonderlijke luchten kijkt, naar de wonderen van de natuur dan weten we ook dat wij mensen, ook als kerken, zelf een verantwoordelijkheid hebben te nemen. Het is niet te laat, het kan nog goed komen. Niet voor niets is klimaat een thema dat Paus

Franciscus in zijn brief Laudato Si hoog op de agenda heeft gezet. Daarom wordt wereldwijd op

1 september de Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping gehouden. Niet alleen in katholieke kerken maar de hele wereldraad van kerken doet eraan mee. In de periode tot 4 oktober staan kerken en gelovigen extra stil bij de zorg voor de aarde. Ook de vredesweek die gehouden wordt in onze kerken is daar onderdeel van. Het thema van de scheppingsperiode is "Hoop en leef met de schepping." Samen kiezen voor een eerlijke economie, samen eenvoudig leven, samen genieten van de natuur en openstaan voor innerlijke verandering. Dat zorgt voor hoop en herstel. Daar hebben we elkaar voor nodig¹.

Pastor Schraven

1:Laudato Si , Aan U alle lof, ISBN 9789493279667, Verschijningsdatum 28/09/2023, wordt binnenkort in begrijpelijker taal uitgegeven, voor iedereen die een mening wil vormen over hoe we omgaan met de aarde en alles wat leeft.

Familieviering thema Een nieuw begin

De zomer is nog niet voorbij maar de vakantie wel voor velen. Het gewone leven wordt weer opgepakt en de kinderen gaan weer naar school. Ook in de Nicolaaskerk in Denekamp pakken we het ritme van het jaar weer op. Inmiddels hebben we een aantal keren een familieviering gehouden, bedoeld voor de hele parochie. Wij willen graag deze vieringen voortzetten, en nodigen u allen van harte uit voor de eerste familieviering na de zomervakantie, op **8 september om 10.30 uur** in de H Nicolaaskerk in Denekamp. In het kort een toelichting; de familieviering bestaat uit een eucharistieviering waarin extra aandacht is voor kinderen en zoveel mogelijk zintuigen worden aangesproken zoals horen, zien, doen en beleven. U kunt deze viering ook zien als een start van het nieuwe seizoen. Na de viering is er de mogelijkheid om met elkaar te ontmoeten en bij te praten onder het genot van een kop koffie of thee en een glas ranja. Van harte allen uitgenodigd

Pastoresteam

Vredesviering 2024: Door één deur

Van 15 tot en met 22 september wordt de Vredesweek gehouden. Dat is hard nodig nu de berichten over oorlogen en conflicten weer dagelijks op de nieuwspagina's staan. Maar er is ook onvrede in Nederland, de onverdraagzaamheid neemt toe, daarom is het belangrijk om ook daarom bij ons het licht van de vrede te laten schijnen. Het gaat niet alleen om Rusland en Oekraïne, om Israël of de Gaza, nee het is ook aan ons om na te denken over een vreedzame toekomst. Dit willen we ook samen doen, door te zingen en te bidden, door ons te bezinnen over onze toekomst, waarin we gezamenlijk onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Het thema van de viering is: Door één deur! Kunnen we samen door één deur, durven we samen de toekomst aan? Kunnen we de oude strijdbijl achter ons laten, om samen de nieuwe stap te zetten naar een conflict loze wereld? Als gezamenlijke kerken willen we daar bij stil staan in de Vredesweek. De oecumenische vredesviering wordt gehouden op zondag 22 september in de H.H. Simon en Judaskerk te Ootmarsum, de viering begint om 9.00 uur. Dominee Roel Kloosterziel en pastor Jan Kerkhof Jonkman zullen voorgaan in de viering, waarvoor wij u allen uitnodigen. Laten we samen de eerste stap zetten naar een vredevolle toekomst!

Collecte Nationaal Katholiek Thuisfront'

Ieder jaar opnieuw is er in de Nederlandse parochies een collecte om het werk van het Nationaal Katholiek Thuisfront financieel te ondersteunen. De stichting Nationaal Katholiek Thuisfront is een maatschappelijke organisatie die de aalmoezeniers werkzaam bij de Dienst R.K. Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Defensie, wil steunen bij het vervullen van hun opdracht. Een van de belangrijkste uitdagingen is bij te dragen aan ethische bewustwording. Het gaat erom dat de morele keuzes helder worden, zowel de keuzes die iedere militair individueel moet maken als de keuzes waarvoor de politiek of de militaire leiding staan. De steun van aalmoezeniers is daarbij onmisbaar, zij zetten zich in voor het geestelijk welzijn van mensen die als militair werken in de krijgsmacht. Dat is de reden dat het NKT ieder jaar weer vraagt om een bijdrage van de lokale kerkelijke gemeenschap voor het belangrijke werk dat onze militairen verrichten.

De betrokkenheid van de Nederlandse samenleving is een onmisbare steun en rechtvaardigt een bijdrage van de lokale parochiegemeenschap. Door middel van de collecte wil het NKT de lokale parochiegemeenschap betrekken bij het werk van onze militairen en aalmoezeniers.

De bijdrage van de Nederlandse parochiegemeenschappen is een bewijs van daadwerkelijk medeleven en verbondenheid met onze militairen. De opbrengst van de collecte wordt aangewend voor projecten waarbij het geestelijk welzijn van militairen voorop staat. Uw zeer gewaardeerde bijdrage kunt u storten op: gironummer NL90INGB0000007033.

Secretariaat Locatie; De Lutte, Plechelmusstraat 7, 7587 AL, De Lutte
Tel: 0541-55 12 03, Email: delutte@lumenchristi.nl

Openingstijden; Woensdagmorgen van 10.00 – 10.30 uur
 Woensdagavond van 18.00 – 19.00 uur
 Vrijdagmorgen van 10.00 - 10.30 uur

Voor informatie: dopen, kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores, ziekenzalving-ziekenzegening is informatie te vinden op www.Lumenchristi.nl of tel. 0541-35 35 51 (maandag t/m vrijdag 9.00 – 11.30 uur)

Voor telefoonnummers en email adressen leden Pastoresteam
www.lumenchristi.nl.

Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren

Th.H.P. Munsterhuis pastoor tel.: 06-53 16 35 63

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken tel.: 06-57 64 52 45

I.A.P. Schraven pastoraal werkster tel: 06-22 92 46 57

J.M. van den Bosch, pastoraal werkster tel: 06-13 64 67 17

Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06-12925413

(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur)

Bankrekening Kerkbijdrage NL48RABO 0130391441