

rond de heilige Nicolaas Denekamp



Parochie Lumen Christi

Vierenvijftigste jaargang nr. 13

22 september t/m 11 oktober 2024

en daar is dan weer het najaar
't bruin en geel getinte blad
ligt hier met zijn warme kleuren
als tapijtvloer in de stad

't is een sprookje zonder einde
gouden kleuren door het zonlicht
zoiets moois, 't beneemt mijn adem
hemelsmooi, een prachtgezicht

God, denk ik: alleen die kleuren
maken de aarde al zo mooi
hoe mooi zal 't zijn als alles nieuw is
bedekt met goud, 'Uw glanzen tooi'

LITURGISCHE KALENDER

Vijfentwintigste zondag door het jaar

zondag 10.30 uur: Eucharistieviering, pr. Th. Munsterhuis,
22 sept. (St. Nicolaaskoor)

dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering, pr. Th. Munsterhuis
24 sept.

Zesentwintigste zondag door het jaar

zondag 10.30 uur: Woord- en communieviering,
29 sept. d. J. Kerkhof Jonkman (herenkoor)

dinsdag 09.00 uur: Woord en communieviering, p.w. J. v.d. Bosch
1 okt.

Zevenentwintigste zondag door het jaar (Oogstdankfeest)

De tweede collecte is bestemd voor versiering van de kerk

zondag 10.30 uur: Eucharistieviering, pr. Th. Munsterhuis
6 okt. (St. Nicolaaskoor)

15.00 uur: Kevelaerlof (St. Nicolaaskoor)

dinsdag 09.00 uur: Eucharistieviering, pr. Th. Munsterhuis
8 okt.

PAROCHIELE KRONIEK

Overleden:

2 sept. Henk Meenhuis, 93 jaar, Gerardus Majella

St. Nicolaaskoor zondag 22 september om 10.30 uur

Deze eucharistieviering wordt muzikaal omlijst door het St. Nicolaaskoor. De vaste gezangen zijn uit de 'missa in honorem pastoris Boni' gecomponeerd, als een hommage aan wijlen pastoor Heuven, door onze dirigent Herman Dissel.

De wisselende gezangen zijn traditiegetrouw Gregoriaans.

Verder wordt gezongen, 'Herr deine Güte reicht soweit' van A.E. Grell, 'Tollite Hostias' van C. Saint-Saëns en Kantate 147 'Jesu bleibet meine Freude' van J.S Bach.

Het St. Nicolaaskoor hoopt, dat de totale muzikale inbreng in deze viering uw godsdienstige beleving mede zal inspireren.

OOGSTDANKDAG, zondag 6 oktober 2024.

En de boer ploetert verder

We zijn met z'n allen domweg te veel van onze aarde gaan vragen en we weten dat het zo niet langer kan. Dat zorgt voor onbehagen en angst, een doemscenario waar we niet aan willen denken en dat we ook met omgekeerde vlaggen niet kunnen verhullen. De ooit zo machtige boerensector heeft ook zelf deels bijgedragen aan de huidige malaise.

Is er niet te laat gezocht naar economische rendabele oplossingen voor uitdagingen op het gebied van klimaat en stikstof?

Stikstof is niet een probleem van de boeren alleen, maar van ons allemaal, net zoals de klimaatcrisis. De pijn van de boeren moet daarom de pijn van ons allemaal zijn. Te gemakkelijk wordt gewezen in de richting van de agrarische sector, alsof daar het probleem zou liggen. Het valt niet te ontkennen dat we de landbouw nog steeds nodig hebben om in ons voedsel te voorzien. Zonder een strategische visie van de overheid op voedsel en landbouw, weet niemand waar hij of zij aan toe is. Nu zijn er veel regels die om de haverklap veranderen. Veel agrariërs leven in angst en onzekerheid. De toekomst is onduidelijk. Dat vreet aan mensen.

Men is lange dagen aan het werk op hun land, in de stallen bij het vee, terwijl er in hun leven zoveel speelt. Werkdruk; onzekerheid over de toekomst; gevolgen van ziektes onder dieren en/of gewassen; misoogst door natte/droogte; hun opvolging en opboksen tegen het huidige negatieve sentiment. Dit alles raakt henzelf, maar ook hun gezinnen.



Allemaal zullen we stappen terug moeten doen om onze uitgeputte en geschonden aarde rust te gunnen met kans op herstel.

De mens kan niet zonder natuur, maar de natuur wel zonder de mens

Elke stap tot verbetering en behoud van onze mooie aarde is een nieuw begin een teken van hoop.

Als ons gemeenschappelijk huis, Moeder Aarde gezond is, zal zij ons en onze kinderen/kleinkinderen, dag in dag uit, het leven schenken.

Na de Eucharistieviering van 10.30 uur en het Kevelaerlof van 15.00 uur, beide met zang van ons groot Sint Nicolaas koor, is er koffie achter in de kerk.

Werkgroep Oogst Dank.

PASTORPRAAT

Het was eind augustus, nog volop zomer. Zoals elk jaar is er ook dit jaar weer een grote groep pelgrims uit Noord Oost Twente op reis gegaan naar Kevelaer. De wandelaars en fietsers waren al eerder in de week op pad gegaan, wij zijn op vrijdagmorgen in alle vroegte met de bus vanuit Tilligte vertrokken. Voor velen is Kevelaer een jaarlijks terugkerende bedevaart, voor mij was het de eerste keer. Ik hoopte te mogen ontdekken wat het is dat mensen naar Kevelaer doet gaan, sommigen al tientallen keren.

Ergens onderweg realiseerde ik me dat ik door naar Kevelaer te gaan ik in de voetsporen van mijn oma stapte. Ze ging graag naar Kevelaer en ze is er vaak geweest. Helaas kan ik haar niet meer vragen waarom ze er zo graag naar toe ging en wat Kevelaer voor haar betekend heeft. Misschien was Kevelaer voor haar zoals ik het heb ervaren: een plek waar we uit verschillende steden en dorpen samen komen om ons in geloof met elkaar verbonden te voelen. Een plek waar Maria ons ontvangt en haar grote mantel van liefde om ons heen slaat. Een plek waar lief en leed, waar alles wat er in ons leeft, mag zijn en omarmd wordt door haar, “Troosteres van de bedroefden”. Een plek van geborgenheid, en dat al eeuwenlang. Zo heb ik Kevelaer ervaren, mijn oma en vele anderen misschien ook. Deze plek waar we ons in de liefde van Maria geborgen mogen weten geeft mensen rust.

Dat is wat ik vele pelgrims heb horen zeggen, dat het hen rust geeft. Innerlijke rust, waardoor je weer verder kunt met je leven. Wat het leven je ook brengt. Zo heb ook ik Kevelaer ervaren, een plek die mijn geloof heeft verdiept. Het was een voorrecht om er te mogen zijn. Een plek om te koesteren.

José van den Bosch p.w.

AANMELDING VORMSEL 2024-2025

Beste ouders, uw kind is dit jaar begonnen in groep 8. Het laatste jaar op de basisschool, voor het de overstap gaat maken naar de middelbare school. Een spannend jaar waarin keuzes gemaakt worden. Ook vanuit de geloofsgemeenschap willen wij uw kind begeleiden en een steun in de rug zijn op weg naar de toekomst. U kunt uw kind daarom weer aanmelden voor de voorbereiding op het vormsel. Na de doop en het ontvangen van de eerste heilige communie is de vormselplechtigheid de bevestiging van deze eerdere sacramenten. Hulpbisschop Woorts zal de kinderen het sacrament van het vormsel toedienen in de Nicolaaskerk in Denekamp op zondag 16 maart om 10.30 uur, bij voldoende deelnemers zal er een extra viering worden ingepland op zaterdagavond 15 maart om 19.00 uur.

De voorbereiding op het vormsel vindt, bij voldoende deelnemers, zoals altijd plaats in de kerken in De Lutte, Ootmarsum en Denekamp.

De voorbereiding start in november 2024 en loopt door tot maart 2025.

Meer informatie hierover volgt tijdens de informatieavonden.

Deze vinden plaats om 19.30 uur op:

maandag 7 oktober in De Lutte;

dinsdag 8 oktober Ootmarsum;

donderdag 10 oktober Denekamp.

In groep 8 krijgen de jongens en meisjes een brief mee via de basisschool waarop zij aangemeld kunnen worden voor de voorbereiding op het vormsel. Maar ook kinderen van niet katholieke scholen of uit de brugklas kunnen zich aanmelden; in dat geval via het parochiesecretariaat (secretariaat@lumenchristi.nl).

De definitieve aanmelding kan via <https://parochielumenchristi.nl/vormsel/>
Er wordt aan de ouders een eigen bijdrage gevraagd van 50 euro, daarbij is de werkmap inbegrepen, materiaal voor de bijeenkomsten en het bezoek aan de zusters in Denekamp.

Volwassenen die gevormd willen worden kunnen zich rechtstreeks melden bij leden van het pastoraal team. Met hen wordt een persoonlijk gesprek gehouden en worden afspraken gemaakt over de invulling van de voorbereiding. Ook mensen die lid willen worden van de R.K. kerk, of gedoopt willen worden kunnen een afspraak maken met het pastorale team, of zich aanmelden via secretariaat@lumenchristi.nl

Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront

Ieder jaar opnieuw is er in de Nederlandse parochies een collecte om het werk van het Nationaal Katholiek Thuisfront financieel te ondersteunen. De stichting Nationaal Katholiek Thuisfront is een maatschappelijke organisatie die de aalmoezeners, werkzaam bij de dienst R.K. Geestelijke Verzorging van het Ministerie van Defensie, wil steunen bij het vervullen van hun opdracht. Een van de belangrijkste uitdagingen is bij te dragen aan ethische bewustwording. Het gaat erom, dat de morele keuzes helder worden: zowel dat de keuzes die iedere militair individueel moet maken als de keuzes waarvoor de politiek of de militaire leiding staan.

De steun van aalmoezeners is daarbij onmisbaar, zij zetten zich in voor het geestelijk welzijn van mensen die als militair werken in de krijgsmacht.



Locaties: Beuningen – De Lutte – Derenkamp – Lattrop – Noord-Deuningen - Ootmarsum - Tilligte

Voor alle vragen omtrent doop, ziekenzegening en huwelijk:

Secretariaat van de parochie Lumen Christi

bezoektijden secretariaat: dinsdag t/m vrijdag 09.30 -11.30 uur

telefonische openingstijden secretariaat:

maandag t/m vrijdag tussen 09.00 - 12.00 uur, tel.: 0541-353551

email: secretariaat@lumenchristi.nl - website: www.lumenchristi.nl

Pastorale bereikbaarheid

Voor ziekenzalving, ziekenzegening en andere pastorale vragen kunt u één van de pastores bellen op hun persoonlijke mobiele telefoonnummer

Als de betreffende pastor niet bereikbaar is kunt u de voicemail inspreken en een boodschap achterlaten of u kunt één van de andere pastores bellen.

De pastores zijn, behoudens vrije dagen en vakanties, dagelijks telefonisch tot 20.00 uur bereikbaar. **In noodsituaties ook buiten deze tijden!**

Pastoraalteam

Th.H.P. Munsterhuis, priester
van der Heijdenstraat 1, 7591 VL Denekamp
tel.: 06-53 16 35 63 - email: t.munsterhuis@lumenchristi.nl

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken
Palthestraat 15, 7631 EP Ootmarsum
tel.: 06-57 64 52 45 - email: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl

I.A.P. Schraven, pastoraal werkster
Oldenzaalsestraat 775, 7524 AD Lonneker
tel.: 06-22 92 46 57 - email: i.schraven@lumenchristi.nl

J.M. van den Bosch, pastoraal werkster
Nicolaasplein 2, 7591 MA Denekamp
tel.: 06-13 64 67 17 - email: j.vandenbosch@lumenchristi.nl

INTENTIES

zondag 22 sept. 10.30 uur: Eerste jaargedachtenis: Johny Kamphuis, Marietje Brunink-Warmes en Annemarie Meuris-van Oosten.

Verder voor: ouders Oude Elferink-Grashof en fam.; fam. Sauer-Asbreuk; Theo Post; Henny Noltén; ouders Blokhuis-Drees en Naomi; Jos Oude Griep; Anne en Bernhard Drees; Gerhard en Peter Busscher; Bernard Rikhof en Adelgonda; Herman Spekhorst; ouders Rikkink-Ophuis en fam.; Bennie en Ine Rikkink-Gilbers en Ben; Ab van der Woning; Lubbe Kempinga; Willy Kienhuis; Hendrik Hulsmeijers.

dinsdag 24 sept. 09.00 uur: fam. Nijhuis-Tasche; Hennie Evers; echtpaar Steunebrink-Rolink.

zondag 29 sept. 10.30 uur: Eerste jaargedachtenis: Frans oude Elferink. Verder voor: Gerard en Lies Remerink-Sombekke en Marianne; Marietje Brunink-Warmes; Annie v. Benthem-Wissink; Esther en Frederieke Boom; vader en moeder Derkman-Remerink; fam. Oude Elferink-Herens; Theo Post; Gerard Kuiper; Henk Schulte; fam. Mollink-Kuipers; Jos Oude Griep; Gerhard en Peter Busscher; Annie Schiphorst-Masseling; Ben Scholte Lubberink; Jan Damhuis en ouders Noltén-Meijer; fam. Meijer-Oortman.

dinsdag 1 okt. 09.00 uur: fam. Oude Elferink-Herens; echtpaar Steunebrink-Rolink.

zondag 6 okt. 10.30 uur: Eerste jaargedachtenis: Thea Stevens-Bloemen. Verder voor: Diny Heuvels en fam.; Jos en Marietje Koekkoek-Veldkamp; Jan Sauer; Theo Post; ouders Derkman-Remerink en Marianne; Hans de Lange en Truus de Lange-Pots; Thea Stevens-Bloemen; Gerard Brand; Hendrik en Grada Wiefferink-Benneker; Miny Pikkemaat-Luttikhuis en John; Siny Olde Dubbelink-Rerink en Walter; Gerhard en Jo Knippers-Snijders; Jos Oude Griep; Gerhard en Peter Busscher; Gerard en Truus Heerink-Groener en fam.; Marietje Koehorst-Groener; Ab van der Woning; Jan Damhuis en ouders Nolten-Meijer; Henk Schulte; ouders Oude Elferink-Grashof en fam.; Marietje Brunink-Warmes; Hendrik Hulsmeijers.

dinsdag 8 okt. 09.00 uur: ouders Scholten-Nijmeijer en fam.; echtpaar Steunebrink-Rolink; Sjaak Oude Spraaksté; Bertus en Jos Nijhuis.

HEILIGE GERARDUS MAJELLA BEDEVAART OVERDINKEL

Op zondag 20 oktober 2024 zal de 112e Gerardus Bedevaart plaatsvinden. Het thema voor de bedevaart is 'VERBONDENHEID IN LIEFDE'.

Om 11.00 uur vertrekt een sacramentsprocessie vanaf de kerk naar de Calvarieberg in het Gerardus Majella park, waar de Eucharistieviering is. De hoofdclebrant is pastor W. Rekveld. Aansluitend is de processie door het park. Tijdens de processie worden kinderactiviteiten georganiseerd. Het sluitingslof is om 15.00 uur in de Gerardus Majella kerk.

Gerardus Majella

Gerardus Majella, oorspronkelijk Gerardo Maiella, werd in 1726 in Muro Lucano nabij Napels, geboren als zoon van een kleermaker.

In 1749 meldde hij zich bij de redemptoristen als lekenbroeder.

Hier vervulde hij zonder tegenspraak eenvoudig werk. Hij werd bekend om het geduld waarmee hij beledigingen en pijnigingen onderging en om zijn liefdadigheidswerk.

Gerardus Majella had tijdens zijn leven vele visioenen.

Verder staan verscheidene bovennatuurlijke verschijnselen, zoals genezingen,

bilocatie (aanwezigheid op meerdere plaatsen tegelijkertijd), helderziendheid, profetieën en broodvermenigvuldigingen op zijn naam. Gerardus overleed op 16 oktober 1755 op 29-jarige leeftijd aan tuberculose in Caposele in Zuid-Italië, 16 oktober is zijn naamdag. Gerardus Majella is de patroonheilige van kleermakers, portiers en zwangere vrouwen. Hij werd in 1893 door paus Leo XIII zalig verklaard en in 1904 heilig verklaard door paus Pius X.

De Gerardus Bedevaart

De Gerardus Bedevaart, in het leven geroepen door pastoor van Laak, is het feest van de patroonheilige H. Gerardus Majella, de patroonheilige van onze kerk. De processie wordt gehouden op de sterfdag van Gerardus Majella (16 oktober) of de eerste zondag erna. In 1912 trok de eerste processie ter ere van Gerardus Majella in Overdinkel rond, het begin van een religieuze traditie die het dorp tot de grootste bedevaartplaats van Twente maakte.

De processie trok altijd heel veel bedevaartgangers. In 1937 waren er tussen de 16.000 en 20.000 pelgrims. In de jaren 50 en 60 wel 30.000. De mensen kwamen met de trein, die in Losser en Glane stopte en gingen vanaf daar lopend. Later kwam men met de bus. Maar ook heel veel mensen uit de omgeving kwamen op de fiets. Thans verwelkomen wij vele honderden pelgrims.

Zondag 20 oktober, 11.00 uur

Plechtige Eucharistieviering, aansluitend de processie door het Gerardus Majella Park.

Zondag 20 oktober, 15.00 uur

sluitingslof in de kerk.

Devotionalia en Novene kaarsen.

Voor de verkoop van devotionalia zal er zondag 20 oktober traditioneel een verkoopkraam buiten bij de ingang van het Gerardus Majella park staan. Van 10.00 tot 15.00 uur bent u van harte welkom voor de Gerardus kalender, Gerarduskaarsen, beelden, medailles, rozenkransen, etc.

Er op zondag 20 oktober van 10.00 tot 15.00 uur een ‘verkooppunt, achter in de kerk. Hier kunt u terecht voor offerkaarsen (€ 0,50), novenekaarsen (€ 5,00) en de Gerarduskalender met schild (€ 10,50).

Mocht u verder nog vragen hebben, neemt u dan contact op met het bestuur van de Gerardus Bedevaart Groep, gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl.

We hopen dat er veel pelgrims naar Overdinkel komen om samen met ons het feest van onze patroonheilige te vieren. Graag tot ziens!

Met vriendelijke groeten,

Gerardus Bedevaart Groep
Locatieraad H. Gerardus Majella



LANGZAAM LEVEN LEREN.

Een gedicht voor mensen die geen tijd hebben om het te lezen.
Altijd met het knipperlicht links
De inhaalstrook als levensmotto
De gasuitstoot verpest
de werkelijkheid van het landschap
Horen en zien vergaan
bij het lawaai van de hoge snelheid.

Stop ermee
Ga te voet
Dat geeft je een houvast.
Je moet het bij de wortel aanpakken
om tot bezinning te komen.
Barrevoets ben je geaard.

Het gras zien groeien in de groene golf
Het wonder beschouwen van de overgang
van blad naar bloem.
De jaarringen van een oude eik betasten.
De wijn van een droge zomer nog waarderen.
En ruiken hoe een viooltje onder rottig blad
zich geurend uitrekt uit een winterslaap.

Andreas Knapp



Tel je zegeningen
tel ze elke dag
tel ze één voor één
tel ze van klein tot groot
tel iedere zegen
die je ontvangen mag
en vergeet er geen

Wees zo tevreden
tevreden met wat je hebt
en vergeet niet voor al deze dingen
God te bedanken in je gebeden.

Leo Heuvelman

GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS

Nicolaasplein 2, 7591 MA Denekamp
email: denekamp@lumenchristi.nl

Voor administratieve vragen zijn we open op
maandagochtend tussen 09.30 - 11.30 uur

Bank: NL90 RABO 0140 7534 86
(voor de kerkbijdrage) NL80 RABO 0110 7052 97

Email “rond de H. Nicolaas”: redactie.nicolaas@lumenchristi.nl
Copy inleveren en intenties aanvragen vóór 3 oktober a.s.

**Voor het aanvragen van intenties is de administratie open op
dinsdagmorgen tussen 09.30 -11.30 uur.**

U kunt natuurlijk altijd een briefje in de bus deponeren, per e-mail:
redactie.nicolaas@lumenchristi.nl

een intentie aanvragen, of bellen met de administratie op ☎ 351332.

De kosten zijn € 8,- per intentie