

't Preaksteulke



Nr. 13 (Jaargang 54)

21 september – 11 oktober 2024

**Geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas
Ootmarsum - Parochie Lumen Christi**

Pastoraal team, Nicolaasplein 2,

7591 MA Denekamp

Th.H.P. Munsterhuis, priester
e-mail:

tel. 06 - 5316 3563
t.munsterhuis@lumenchristi.nl

J. B.P. Kerkhof Jonkman, diaken
e-mail:

tel. 06 - 5764 5245
j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl

I.A.P. Schraven, pastoraal werkster
e-mail:

tel. 06 - 2292 4657
i.schraven@lumenchristi.nl

J.M. van den Bosch, past. werkster
e-mail:

tel. 06 – 1364 6717
j.vandenbosch@lumenchristi.nl

Locatieraad geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum

Taak: beheer gebouwen en financiën.

Contactpersoon: Henk Eertman, voorzitter

tel. 0541-29 14 78 | e-mail: henk-eertman@kpnplanet.nl

Pastoraatsgroep Coördinatie pastorale activiteiten.

Contactpersoon: Susan Broekhuis

tel. 06 – 5732 8723 | e-mail: susanbroekhuis@gmail.com

Secretariaat H.H. Simon en Judas Ootmarsum

Kerkplein 3

0541 - 29 29 91

Geopend

maandag-, donderdag- en vrijdagmorgen,
van 09.00 uur tot 11.00 uur.

E-mailadres:

ootmarsum@lumenchristi.nl

Bankrekening:

NL56 RABO 0140 1005 12

Website

www.lumenchristi.nl



Parochie Lumen Christi.

Misintenties

Deze kunt u aanvragen bij bovengenoemd secretariaat.

Dopen

Voor informatie en aanmelden voor het dopen kunt u een mail sturen naar secretariaat@lumenchristi.nl of telefonisch contact opnemen:

0541-353551 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00uur).

Bezoek pastor

Als u of iemand uit uw naaste omgeving het op prijs stelt bezoek te ontvangen van een pastor, ook in geval van overlijden, dan kan dit worden gemeld bij uw eigen secretariaat, tel. 292 991 of bij het secretariaat van Lumen Christi. De pastores bezoeken zowel thuis als in het ziekenhuis.

Kostersteam geloofsgemeenschap H.H. Simon en Judas Ootmarsum:

Josephine Bossink: 06 – 5376 3110

Karin Diepenmaat: 06 – 4662 4380

Hans Rozendaal: 06 – 5117 3956

Jan Veldboer: 0541 – 291 954

Caritas

Aanvragen voor (financiële) hulp of ondersteuning voor uzelf of anderen:

Telefoon 06 – 3014 5512 | e-mail: voorzitter@caritaslumenchristi.nl

Website: www.caritaslumenchristi.nl

Bankrekening: NL91 RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi

Repaircafé

Het Repaircafé is gevestigd in de kringloop van Ootmarsum. Elke maandag tussen 10 tot 12 uur kan men vrijblijvend binnenlopen voor reparaties. Tussentijds aanleveren van spullen is helaas niet mogelijk, ook niet via de kringloop.

Bij overlijden

Bij overlijden graag contact opnemen met uw uitvaartondernemer. Zij nemen dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator.

Kerkelijk huwelijk

Bruidsparen die besluiten tot een kerkelijk huwelijk dienen dit uiterlijk 3 maanden voor de kerkelijke huwelijksdatum aan te vragen ivm. de voorbereidingen. Een verzoek hiertoe kunt u indienen bij het secretariaat van Lumen Christi, secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-353551.

Pastorale bereikbaarheid

Voor ziekenzalving, ziekenzegening en andere pastorale vragen kunt u één van de pastores bellen op hun persoonlijke mobiele telefoonnummer (zie pagina 2 van dit blad of op de website parochielumenchristi.nl). Als de betreffende pastor niet bereikbaar is kunt u de voicemail inspreken en een

boodschap achterlaten of u kunt één van de andere pastores bellen. De pastores zijn – behoudens vrije dagen en vakanties – dagelijks telefonisch tot 20.00 uur. In noodsituaties zijn zij ook buiten deze tijden telefonisch bereikbaar.

Secretariaat Lumen Christi in Denekamp

e-mail: secretariaat@lumenchristi.nl

tel.: 0541 – 353 551

Telefonische openingstijden secretariaat: di t/m vrij: 09.00 – 12.00 uur

Bezoektijden secretariaat: di t/m vrij: 09.30 -12.00 uur.

=====

Mededelingen van locatieraad en Pastoraatsgroep

=====

Vrijwilligersavond op maandag 21 oktober 2024

Uitnodiging en oproep voor de jaarlijkse vrijwilligersavond aan en voor **alle vrijwilligers** van onze geloofsgemeenschap.

Deze zal worden gehouden op **maandag 21 oktober** a.s.

Tot en met 18 oktober kunt u zich hiervoor aanmelden op het secretariaat, telefoon 0541-29 29 91.

Aanmelden via de mail ootmarsum@lumenchristi.nl kan ook.

Om een tipje van de sluier op te lichten: we blijven in Ootmarsum en we maken er opnieuw een zeer **interessante en leerzame** avond van.

Zoals gebruikelijk besteden we speciale aandacht aan bepaalde vrijwilligers en uiteraard verloten we ook de Paaskaars onder de aanwezigen.

Legt u deze avond nu al vast in uw agenda.

Voor deze avond wordt u om 19.30 uur verwacht in Het Damast (naast de Welkoop) aan de Laagsestraat te Ootmarsum. Er is voldoende parkeergelegenheid.

U bent van harte uitgenodigd en hopen vele aanmeldingen te mogen ontvangen.

Van Baljurk tot Kerkgewaad - Expositie van Kazuifels in de kerk op 22 september tijdens Fashion Sunday

Tijdens de vorige Fashion Sunday, op 14 april jl., heeft de Expositie van Kazuifels plaatsgevonden. Zo'n 12 zeer oude, handgemaakte en prachtige kazuifels waren te zien in de RK Simon en Judaskerk. Erg veel bezoekers hebben op deze zondag de gewaden bewonderd, maar gelukkig ook in de weken daarna.

Nu mag de kerk gelukkig jaarlijks al zo'n veertig duizend bezoekers verwelkomen, maar de expositie van deze prachtige kazuifels is daarvoor een extra reden om toch de kerk even binnen te lopen.

De Expositie van Kazuifels is daarom vanaf zondag 22 september, tijdens Fashion Sunday, weer in de kerk te bewonderen.

Wat combineert deze tentoonstelling met Fashion Sunday?

Veel antieke kerkelijke gewaden zijn gemaakt van verknipte damesjaponnen. Rijke, adellijke vrouwen schonken hun mooiste baljurken aan de kerk, aan de pastoor in ruil voor een gebed of specifiek voor haar zielenheil.

Van baljurk tot kerkgewaad!

Zo schrijft Els de Baan, in voorbereiding op de tentoonstelling 'Fashion for God', (die in 2023 werd gehouden in het Catharijneconvent) dat de kerkelijke textiele stukken, de paramenten, vanaf het begin

van de zeventiende eeuw, veelal gemaakt

werden door vrouwelijke kloosterlingen, begijnen, 'geestelijke maagden' en adellijke en welgestelde katholieke dames. En zij drukken hun vrouwelijke stempel nog eens extra op deze gewaden.

Dus kom vooral zelf kijken naar wat wij uit de kast en laden van onze pastorie hebben gehaald.

Op zondag 22 september, tijdens Fashion Sunday, hangen onze mooiste kazuifels voor jou in de Simon en Judaskerk.

Bewonderingswaardig!



Koffie en/of thee na afloop van een viering in de kerk.

Wat wordt het vervolg???

Al geruime tijd wordt er elke 3^e zondag van de maand na afloop van de viering van 9 uur koffie en/of thee geserveerd in de pastorie aan het kerkplein no. 3 te Ootmarsum. Dit fenomeen werd o.a. door Jan Rosenhart en Frans Tillemans in het leven geroepen.

Het is niet alleen om de koffie of thee te doen, nee het is vooral ook bedoeld om ook met elkaar in gesprek te raken. Zo langzamerhand kunnen we stellen dat de belangstelling echt groeiende is.

Nu zijn het veelal de oudere kerkbezoekers die aansluiten voor een kop koffie of thee.

Het hele project zou nog heel veel meerwaarde kunnen krijgen als ook de 50 plussers zouden aanhaken, maar ook anderen, van welke leeftijd dan ook, zijn van harte welkom.

Er zou een prachtige wisselwerking kunnen ontstaan. Echte senioren hebben behoefte aan een praatje en soms zitten ze met een klein probleempje dat in een gesprekje zo kan worden opgelost.

De 50 plusser kan een luisterend oor bieden en daarmee een bijdrage leveren aan een levendige geloofsgemeenschap want dat zijn we gelukkige nog. Echte senioren kunnen een stuk levenservaring delen. Wellicht kan hieruit naar de toekomst iets moois groeien waar iedereen profijt van heeft.

We zouden daarom iedereen willen oproepen: kom op zo'n zondagochtend eens een keer langs voor een kop koffie of thee. Niets is verplicht maar het kan voor alle partijen zo waardevol zijn.

Op 22 september na afloop van de oecumenische viering van 9.00 uur is er ook koffie of thee, komt u ook?

=====

In onze Geloofsgemeenschap is overleden:

Mieke Reinders – Heisterkamp op de leeftijd van 94 jaar.

Wij wensen de familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.

VIERINGEN

Zondag 22 september

09.00 uur

Locatie:

m.m.v.:

Voorgangers:

Collecte:

Vredesweekviering

Oecumenische viering

H.H. Simon en Judaskerk

Het Gelegenheidskoor

Diaken J. Kerkhof Jonkman en

Dominee R. Kloosterziel

voor het pastoraat in onze parochie

Na deze viering wordt U allen uitgenodigd voor een kop koffie of thee In de pastorie aan het Kerkplein.

Zondag 29 september

09.00 uur

m.m.v.:

Parochieel voorganger:

Collecte:

Gezinsviering

Woord- en Communieviering

Het Kinder- en Tienerkoor

C. Bolscher – van Duinen

voor het pastoraat in onze parochie

Zaterdag 5 oktober

18.00 uur

m.m.v.

Voorganger:

Collecte:

Mariaviering

met processie naar de Mariakapel

Het koor Stem en Klank en

het Tiener-/Kinderkoor

Pastoraal medewerker I. Schraven.

voor het pastoraat in onze parochie

Zondag 6 oktober

09.00 uur

m.m.v.

Parochieel voorganger:

Collecte:

Themaviering

Woord- en Communieviering

Het Themakoar

H. Loman

voor het pastoraat in onze parochie

Pastorpraat

Het was eind augustus, nog volop zomer. Zoals elk jaar is er ook dit jaar weer een grote groep pelgrims uit Noord Oost Twente op reis gegaan naar Kevelaer. De wandelaars en fietsers waren al eerder in de week op pad gegaan, wij zijn op vrijdagmorgen in alle vroegte met de bus vanuit Tilligte vertrokken.

Voor velen is Kevelaer een jaarlijks terugkerende bedevaart, voor mij was het de eerste keer. Ik hoopte te mogen ontdekken wat het is dat mensen naar Kevelaer doet gaan, sommigen al tientallen keren.

Ergens onderweg realiseerde ik me dat ik door naar Kevelaer te gaan ik in de voetsporen van mijn oma stapte. Ze ging graag naar Kevelaer en ze is er vaak geweest. Helaas kan ik haar niet meer vragen waarom ze er zo graag naar toe ging en wat Kevelaer voor haar betekend heeft. Misschien was Kevelaer voor haar zoals ik het heb ervaren: een plek waar we uit verschillende steden en dorpen samen komen om ons in geloof met elkaar verbonden te voelen. Een plek waar Maria ons ontvangt en haar grote mantel van liefde om ons heen slaat. Een plek waar lief en leed, waar alles wat er in ons leeft, mag zijn en omarmd wordt door haar, "Troosteres van de bedroefden". Een plek van geborgenheid, en dat al eeuwenlang. Zo heb ik Kevelaer ervaren, mijn oma en vele anderen misschien ook. Deze plek waar we ons in de liefde van Maria geborgen mogen weten geeft mensen rust. Dat is wat ik vele pelgrims heb horen zeggen, dat het hen rust geeft. Innerlijke rust, waardoor je weer verder kunt met je leven. Wat het leven je ook brengt. Zo heb ook ik Kevelaer ervaren, een plek die mijn geloof heeft verdiept. Het was een voorrecht om er te mogen zijn. Een plek om te koesteren.

José van den Bosch PW



Gezinsviering : 'Jij hoort erbij!'

Wie hoort er eigenlijk bij Jezus?

Zijn leerlingen, de mensen die met Hem mee trekken, de mensen die naar Hem komen luisteren? Of ook de mensen die uit zijn Naam goede dingen doen?



- Zondag 29 september 9.00 uur
 - Gezinsviering
 - Voorganger: Christa Bolscher
 - Met medewerking van kinder- en tienerkoor
o.l.v . Desiree Kuks (Karel Tijhuis) , piano: Herman Koops
-

Mariaviering met processie

Zaterdag **5 oktober** is de jaarlijkse Mariaviering met processie naar de Mariakapel aan de Alleeweg. Graag willen we jullie parochianen en andere belangstellenden die Maria een warm hart toedragen uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.



De viering begint om **18.00** uur in onze parochiekerk H.H. Simon en Judas.

De processieroute zal met kaarsen worden verlicht.

Aanwonenden mogen in hun tuin / ramen ook kaarsen of verlichting plaatsen om een serene sfeer te creëren.

Harmonie Caecilia zal ons muzikaal begeleiden naar de Mariakapel.

We hopen op een grote belangstelling.

Werkgroep Mariaviering

Allerzielenviering - zaterdag 2 november 2024

Op zaterdag 2 november a.s. om 19.00 uur zal zoals elk jaar de Allerzielenviering worden gehouden die deze keer zal worden voorgedaan door pastor Kerkhof Jonkman.

Tijdens deze dienst van woord en gebed, zullen de namen worden genoemd van alle tussen 1 november 2023 en 1 november 2024 gestorven leden van onze geloofsgemeenschap. Gelijktijdig zal er voor ieder van hen een kaarsje worden ontstoken. De vieringen worden georganiseerd door de werkgroep Avondwake en Afscheidsvieringen. Enkele leden van deze werkgroep zullen in deze viering assisteren.

Het Themakoor zal de viering muzikaal opluisteren. Na de viering zal er zoals gebruikelijk de stille tocht naar het kerkhof worden gehouden. Op het kerkhof zal een blazersensemble van de Harmonie een passende muzikale bijdrage leveren. De voorganger zal de graven zegenen.

Aan de ingang van het kerkhof zal door de leden van de Stichting Begraafplaatsen aan alle bezoekers een kaarsje worden uitgereikt, dat op de graven van hun dierbare kan worden geplaatst.

De nabestaanden van de vanaf november 2023 overleden medeparochianen krijgen een persoonlijke uitnodiging om deel te nemen aan deze viering. De Werkgroep Avondwake en Afscheidsvieringen, de locatieraad en pastoraatsgroep nodigt U allen van harte uit om deel te nemen aan deze Allerzielenviering.

Aanmelding Vormsel 2024-2025

Beste ouders,

uw kind is dit jaar begonnen in groep 8. Het laatste jaar op de basisschool, voor het de overstap gaat maken naar de middelbare school. Een spannend jaar waarin keuzes gemaakt worden. Ook vanuit de geloofsgemeenschap willen wij uw kind begeleiden en een steun in de rug zijn op weg naar de toekomst. U kunt uw kind daarom weer aanmelden voor de voorbereiding op het vormsel. Na de doop en het ontvangen van de eerste heilige communie is de vormselplechtigheid de bevestiging van deze eerdere sacramenten. Hulpbisschop Woorts zal de kinderen het sacrament van het vormsel toedienen in de Nicolaaskerk in Denekamp op zondag 16 maart om 10.30 uur, bij voldoende deelnemers zal er een extra viering worden ingepland op zaterdagavond 15 maart om 19.00 uur.

De voorbereiding op het vormsel vindt – bij voldoende deelnemers – zoals altijd plaats in de kerken in De Lutte, Ootmarsum en Denekamp. Deze voorbereiding start in november 2024 en loopt door tot in maart 2025.

Meer informatie hierover volgt op de informatieavonden. Deze vinden plaats -bij voldoende deelnemers- om 19.30 uur op

- maandag 7 oktober in De Lutte,
- dinsdag 8 oktober Ootmarsum,
- donderdag 10 oktober Denekamp

In groep 8 krijgen de jongens en meisjes een brief mee via de basisschool waarop zij aangemeld kunnen worden voor de voorbereiding op het vormsel. Maar ook kinderen van niet katholieke scholen of uit de brugklas kunnen zich aanmelden; in dat geval via het parochiesecretariaat (secretariaat@lumenchristi.nl).

De definitieve aanmelding kan via <https://parochielumenchristi.nl/vormsel>

Er wordt aan de ouders een eigen bijdrage gevraagd van 50 euro; dat is inbegrepen de werkmap, materiaal voor de bijeenkomsten en het bezoek aan de zusters in Denekamp.

Volwassenen die gevormd willen worden kunnen zich rechtstreeks melden bij leden van het pastoraal team. Met hen wordt een persoonlijk gesprek gehouden en worden afspraken gemaakt over de invulling van de voorbereiding. Ook mensen die lid willen worden van de R.K.-Kerk, of gedoopt willen worden kunnen een afspraak maken met het pastorale team, of zich aanmelden via secretariaat@lumenchristi.nl

Studiekring Denekamp/ Ootmarsum start in september

Lekker geestelijk actief zijn samen met leeftijdsgenoten?

Op dinsdag 10 september is een nieuwe editie van de Studiekring begonnen. Na een zomerstop van ruim twee maanden hebben we de draad weer opgepakt. De Studiekring is een bestaande groep van 7 leden die graag wil uitbreiden naar 12 leden. Iets voor U?

Zo mogelijk proberen we ook de donderdagochtend. We hopen op meerdere aanmeldingen.

Bent u senior en ziet u de wereld om u heen razendsnel veranderen en denkt u dan wel eens: in wat voor ingewikkelde tijd leef ik? Als u antwoord op deze vraag wilt, dan kan de Studiekring een begin van uw antwoord zijn.

Wat is een Studiekring? De studiekring is op de eerste plaats een plek waar mensen vanaf zestig jaar elkaar ontmoeten. Centraal staat in deze bijeenkomsten het woord 'nieuwsgierigheid'. Je bent nieuwsgierig naar de ander en je bent nieuwsgierig naar wat er in de wereld om je heen gebeurt.

De bijeenkomsten hebben een vaste opbouw. Voor de pauze wordt er gepraat over dagelijkse actualiteiten die dichtbij of verder weg liggen. Denk maar aan de komende verkiezingen en de stikstofcrises. In de Studiekring is luisteren een belangrijke vaardigheid. Door goed te luisteren naar de ander leer je vanuit andere invalshoeken naar een probleem te kijken. Dit werkt vaak verhelderend.

Na de pauze gaan we thematisch aan het werk. We gaan stapsgewijs ons verdiepen in zelfgekozen thema's.

Voorbeelden van thema's kunnen zijn 'vitaal en gezond ouder worden, gebruik van nieuwe media, klimaatverandering, wonen op oudere leeftijd of de geschiedenis van Twente of Nederland in 2050. Soms gaan we op excursie of nodigen een gastspreker uit.

De Studiekring komt per kalenderjaar 15 ochtenden van 10.00 uur tot 12.00 uur bij elkaar in het Parochiecentrum in Ootmarsum aan het kerkplein no 3. Het seizoen wordt afgesloten met een afsluitend etentje.

Aanmelden of informatie over de Studiekring kan door te bellen naar het nummer **0639889978** of door een mailtje te sturen naar **lharmelink@hotmail.com**.

U bent van harte welkom.

Kopij volgende Preeksteulke

Kopij voor Preeksteulke nr. 14 (periode 12 oktober tot 1 november 2024) inleveren vóór:

maandag 30 september 2024 11.00 uur inleveren op het secretariaat

dinsdag 1 oktober 2024 18.00 uur per mail preeksteulke@lumenchristi.nl

WEEKENDWACHT / PASTORALE NOOD: TEL.: 06 – 57 94 09 01

Van zondagmiddag 12.00 uur tot maandagavond 24.00 uur

WEEKEND- / EN AVONDDIENST HUISARTS: TEL.: 088 – 555 11 55