

KERKELIJK NIEUWS

PAROCHIE LUMEN CHRISTI

LOCATIE DE LUTTE



Zondag 29 september

9.00 uur : Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor

Voorganger : mevr. A. van Langen

Lector : dhr. J. Westerik

Woensdag 2 oktober

19.00 uur : Communieviering par. voorganger mevr. A. van Langen

Zondag 6 oktober : Oogstdankviering

9.00 uur : Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor

voorganger : pastor I. Schraven

Lectrice : mevr. G. Maseland

Woensdag 9 oktober

19.00 uur : Mariaviering met voorganger pastor J. Kerkhof Jonkman

Zondag 13 oktober: Mariaviering

09.00 uur : Communieviering m.m.v. Plechelmuskoor

Voorganger : mevr. B. Alberink

Lectrice : mevr. G. Morsink

Woensdag 16 oktober

19.00 uur : Communieviering par. voorganger mevr. B. Alberink

OVERLEDEN:

Lowie Peters, Wielewaalstraat 6. Op de leeftijd van 73 jaar Johan

Kristen, Farwickweg 9. Op de leeftijd van 78 jaar

INTENTIES:

Zondag 29 september:

Annie Oude Roelink-Lemmink, Herman Pünt, Herman Koertshuis, Gerard Reijmer, Lowie Peters, Jan Kristen. Jaargedachtenis:

Ouders Koop-Welhuis, ouders Tjhuis-Kamphuis, Gerhard Kristen, Johan Benneker, Marietje Grunder-Kattier.

Zondag 6 oktober:

Ouders Wonniger-Rolink, ouders Sanderink-Butmeyer, Gerard Reijmer, Alwie Grunder, Lowie Peters, Annie Evering-Zanderink, Jan Kristen.

Jaargedachtenis:

Harry en Ans Lucas-Olde Theussink, Frans Koertshuis, ouders Jeunink-Pots, Ben Oude Elberink, Herman Olde Heuvel.

Zondag 13 oktober:

Gerhard Koertshuis, Francis Closa-Rodrigo Vilaseca, ouders Kortman-Spekhorst en Marian, Herman en Leny Nijhuis-Kleijhuis, Bernard Hampsink, Jan en Truus Heijdens- Rolink, Annie Niehof-Nolten, Gerard olde Riekerink, Ilse Weegerink olde Riekerink, Lowie Peters, Jan Kristen.

Jaargedachtenis:

Ouders Morsink-Grote Punt, Marie Kortman-Spekhorst, Henk Snippert, Hermien Segerink.

PASTORPRAAT:

Het was eind augustus, nog volop zomer. Zoals elk jaar is er ook dit jaar weer een grote groep pelgrims uit Noord Oost Twente op reis gegaan naar Kevelaer. De wandelaars en fietsers waren al eerder in de week op pad gegaan, wij zijn op vrijdagmorgen in alle vroegte met de bus vanuit Tilligte vertrokken. Voor velen is Kevelaer een jaarlijks terugkerende bedevaart, voor mij was het de eerste keer. Ik hoopte te mogen ontdekken wat het is dat mensen naar Kevelaer doet gaan, sommigen al tientallen keren. Ergens onderweg realiseerde ik me dat ik door naar Kevelaer te gaan ik in de voetsporen van mijn oma stapte. Ze ging graag naar Kevelaer en ze is er vaak geweest. Helaas kan ik haar niet meer vragen waarom ze er zo graag naar toe ging en wat Kevelaer voor haar betekend heeft. Misschien was Kevelaer voor haar zoals ik het heb ervaren: een plek waar we uit verschillende steden en dorpen samen komen om ons in geloof met elkaar verbonden te voelen. Een plek waar Maria ons ontvangt en haar grote mantel van liefde om ons heen slaat. Een plek waar lief en leed, waar alles wat er in ons leeft, mag zijn en omarmd wordt door haar, "Troosteres van de bedroefden". Een plek van geborgenheid, en dat al eeuwenlang. Zo heb ik Kevelaer ervaren, mijn oma en vele anderen misschien ook. Deze plek waar we ons in de liefde van Maria geborgen mogen weten geeft mensen rust. Dat is wat ik vele pelgrims heb horen zeggen, dat het hen rust geeft. Innerlijke rust, waardoor je weer verder kunt met je leven. Wat het leven je ook brengt. Zo heb ook ik Kevelaer ervaren, een plek die mijn geloof heeft verdiept. Het was een voorrecht om er te mogen zijn. Een plek om te koesteren.

José van den Bosch PW

Oogstdankviering

Oogstdank vieren we samen met Kinderkerk en Zij Actief op 6 oktober om 9.00 uur, te beginnen in de kerk. Zij Actief verzorgt al jaren de oecumenisch oogstdankviering. Elke 2 jaar op locatie in de gemeente Losser samen met de protestantse kerk en LTO. Maar dit jaar organiseert de Kinderkerk samen met Zij Actief het vieren rond oogstdank in onze kerk. Weet je nog?.....In het voorjaar heeft de Kinderkerk er voor gezorgd dat er zakjes pompoenzaadjes opgehaald konden worden in de "Huiskamer" achter in de kerk. We hopen dat het weer heeft meegewerkt en we zijn nu erg benieuwd wat de opbrengst is van deze zaadjes. Daarom nodigen we iedereen uit het resultaat te laten weten met een foto/berichtje op FB Kerkdelutte. Tijdens de viering op 6 oktober wordt het resultaat bekend gemaakt. De kerk zal dan prachtig versierd zijn in het thema oogstdank. Zij Actief draagt samen met de bloemendames zorg hiervoor. Maar er is meer! Wij nodigen de kinderen uit ook hun eigen "oogst" mee te brengen. Zij mogen dit aanbrengen in hun eigen meegebrachte kruiwagentjes of trekkers. Pastor Ingrid Schraven is de voorganger in de viering en tijdens de viering zorgt de Kinderkerk ervoor dat de kinderen bezig zijn met het thema Oogst. En in het kader van samen delen is er na afloop koffie met iets lekkers voor iedereen.

En...Voor de kerk zal een prachtig exemplaar van een Hanomag trekker staan voor de kinderen en de liefhebber. Daarom is iedereen van harte welkom, klein en groot, jong en "oud" voor deze viering op **6 oktober 9.00 uur in de kerk.**

Zij Actief en werkgroep Kinderkerk



Koffiedrinken na afloop vieringen

Elke 2e de zondag van de maand zal er na afloop van de viering gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten en samen een kop koffie/thee te drinken.

Voor de kinderen is er ranja.

De volgende zondagen zal dat zijn:

zondag 13 oktober

zondag 10 november

zondag 8 december

Ook op sommige zondagen met thema vieringen zal er na afloop koffie, thee en ranja zijn. Dit leest u dan in het 't Luutke.

Aanmelding Vormsel 2024-2025

Beste ouders, uw kind is dit jaar begonnen in groep 8. Het laatste jaar op de basisschool, voor het de overstap gaat maken naar de middelbare school. Een spannend jaar waarin keuzes gemaakt worden. Ook vanuit de geloofsgemeenschap willen wij uw kind begeleiden en een steun in de rug zijn op weg naar de toekomst. U kunt uw kind daarom weer aanmelden voor de voorbereiding op het vormsel. Na de doop en het ontvangen van de eerste heilige communie is de vormselplechtigheid de bevestiging van deze eerdere sacramenten. Hulpbisschop Woorts zal de kinderen het sacrament van het vormsel toedienen in de Nicolaaskerk in Denekamp op zondag

16 maart om 10.30 uur, bij voldoende deelnemers zal er een extra viering worden ingepland op zaterdagavond 15 maart om 19.00 uur.

De voorbereiding op het vormsel vindt – bij voldoende deelnemers – zoals altijd plaats in de kerken in De Lutte, Ootmarsum en Denekamp. Deze voorbereiding start in november 2024 en loopt door tot in maart 2025.

Meer informatie hierover volgt op de informatieavonden. Deze vinden plaats -bij voldoende deelnemers- om 19.30 uur op

- maandag 7 oktober in De Lutte,
- dinsdag 8 oktober Ootmarsum,
- donderdag 10 oktober Denekamp

In groep 8 krijgen de jongens en meisjes een brief mee via de basisschool waarop zij aangemeld kunnen worden voor de voorbereiding op het vormsel. Maar ook kinderen van niet katholieke scholen of uit de brugklas kunnen zich aanmelden; in dat geval via het parochiesecretariaat (secretariaat@lumenchristi.nl).

De definitieve aanmelding kan via <https://parochielumenchristi.nl/vormsel/>

Er wordt aan de ouders een eigen bijdrage gevraagd van 50 euro; dat is inbegrepen de werkmap, materiaal voor de bijeenkomsten en het bezoek aan de zusters in Denekamp.

Volwassenen die gevormd willen worden kunnen zich rechtstreeks melden bij leden van het pastoraal team. Met hen wordt een persoonlijk gesprek gehouden en worden afspraken gemaakt over de invulling van de voorbereiding. Ook mensen die lid willen worden van de R.K.-Kerk, of gedoopt willen worden kunnen een afspraak maken met het pastorale team, of zich aanmelden via secretariaat@lumenchristi.nl

Kevelaerlof in Denekamp en 1 november-bedevaart naar Kevelaer

Op zondag 6 oktober is er om 15.00 uur in de St. Nicolaaskerk te Denekamp een plechtig Kevelaerlof.

Oktober is de rozenkransmaand (Mariamaand). Daarom organiseert de Oost-Twentse Broederschap van Kevelaer al weer voor de 23e keer het jaarlijks plechtig lof. Dit lof vindt elk jaar op de eerste zondag van oktober plaats in de kerk van Denekamp. Op deze wijze willen wij als Broederschap Kevelaer wat dichterbij de mensen brengen. Mensen die ieder jaar mee gaan kunnen elkaar weer eens ontmoeten en zij die Kevelaer niet kennen, kunnen kennis maken met de Broederschap. Degenen die de reis naar Kevelaer te zwaar vinden blijven met Maria, Troosteres van de Bedroefden, verbonden door deze viering. Natuurlijk is iedereen die van een mooi lof houdt van harte welkom.

Evenals voorgaande jaren is er weer de intocht met vaandels vanuit de pastorie naar de kerk. Het Marialof wordt voorgedaan door verschillende pastores uit de Broederschap. Het dames- en herenkorps van de parochie Denekamp zal het lof muzikaal begeleiden. Tijdens de viering wordt er een sacramentsprocessie met vaandels in de kerk gehouden. Wij hopen weer veel mensen te mogen begroeten ter ere van "Onze Moeder Maria van Kevelaer"

1 November bedevaart naar Kevelaer

Als Oost Twentse Broederschap gaan we al jaren op 1 november naar Kevelaer, om het processiejaar af te sluiten. Op vrijdag 1 november wordt vanuit Twente weer deze bedevaart naar Kevelaer georganiseerd.

De bedevaart zal begeleid worden door pastores uit de parochie Lumen Christi en uit de H. Pancratiusparochie. Hoofdcelebrant in de plechtige hoogmis om 10.00 uur in de Basiliek en de sluitingsplechtigheid, is de aartsbisschop van Luxemburg, Jean-Claude Kardinaal Hollerich. Aansluitend zal de aartsbisschop de Pauselijke zegen uitreiken.

Voor deze bedevaart kunt u zich opgeven tot 21 oktober bij de broedermeester van uw parochie / locatie.

De reiskosten bedragen € 30,- per persoon. Deze reiskosten moeten bij opgave worden voldaan.

Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie:

De Lutte: mevrouw R. Vloothuis telefoon 06 – 22 04 48 22

Beuningen/De Lutte: mevrouw A. van Langen telefoon 06 – 20 47 73 33

Of met één van de overige bestuursleden: Ria Paus uit Geesteren (telefoon: 06 – 55 73 09 42),

Agnes ten Velde uit Tubbergen (telefoon: 0546 – 62 24 38) of Jos Bijen uit

Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06).

Tel: 0541-55 12 03, Email: delutte@lumenchristi.nl

Openingstijden;	Woensdagmorgen van	10.00 – 10.30 uur
	Woensdagavond van	18.00 – 19.00 uur
	Vrijdagmorgen van	10.00 - 10.30 uur

Voor informatie: dopen, kerkelijk huwelijk, ziekenbezoek pastores, ziekenzalving-ziekenzegening is informatie te vinden op www.Lumenchristi.nl of tel. 0541-35 35 51 (maandag t/m vrijdag 9.00 – 11.30 uur)

Voor telefoonnummers en email adressen leden Pastoresteam www.lumenchristi.nl.

Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren
Th.H.P. Munsterhuis pastoor tel.: 06-53 16 35 63
J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken tel.: 06-57 64 52 45
I.A.P. Schraven pastoraal werkster tel: 06-22 92 46 57
J.M. van den Bosch, pastoraal werkster tel: 06-13 64 67 17
Praktische hulp nodig? Bel Kerkwerk: 06-12925413
(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur)
Bankrekening Kerkbijdrage NL48RABO 0130391441